



“Iedere keer dat je een oude, zelf-beperkende en pijnlijke gedachte, gewoonte of disharmonische energie loslaat, verander je en verwijder je een klein (of een groot) deel van je vermomming, zodat je weer een volgend facet van je prachtige Goddelijke Zelf kunt integreren. Zodoende creëer je langzaam maar zeker een nieuwe sterke ‘jij’ en gaat er een nieuwe werkelijkheid voor je open waarin je toegang hebt tot zowel vele nieuwe ideeën als velen nieuwe talenten. En waarbij je gevoeligheid voor de verfijnde nuances van de Spirit zich op wonderbaarlijke wijze aan alle kanten openbaart.”

*Uit het boek “Laat het Licht zijn” gechannelled door Ronna Herman*

## Terug naar je meesterschap I

*Welke droom heb je en waarom ben je hier?*

In de workshop ‘Terug naar je Meesterschap’ breng ik je in contact met je doel en het verlangen dat je in dit leven hebt uitgezet. Niet zomaar een doel en niet zomaar een verlangen, nee: het doel waarvoor je bent geboren in dit leven, op deze plek. Velen van ons voelen dat we in ons leven een boodschap hebben, iets komen doen. Maar we hebben moeite ons dat te herinneren en soms zelfs te geloven. Als een roep vanuit de diepte brengt dat onbestemde en onbegrepen verlangen, innerlijke onrust met zich mee. Het is de roep van onze Ziel! En we kunnen niet anders dan antwoorden.

Je hoeft niet noodzakelijkerwijs een wereldleider te zijn om een verandering in de wereld om je heen te realiseren. Maar een verandering in jezelf, een transformatie naar jouw eigen meesterschap kan ervoor zorgen dat jouw eigen licht je omgeving beïnvloedt. En het enige dat jij hoeft te doen is je eigen authentieke zelf te zijn.

*Herinner jij je wie je bent? Welke capaciteiten je hebt? En hoe je die kunt gebruiken?*

### Inhoud workshop

Tijdens de workshop zal ik door uitleg, ademhaling en meditatie uitgebreid ingaan op het volgende:

- hoe kun je naar je meesterschap gaan;
- hoe kun je hogere essenties ervaren in dimensies waar o.a. onze “eigen piramides van licht” er voor ons zijn;
- waar je contact kunt maken met het principe, waarbij je je emotionele sferen verkent en schoonmaakt;
- het schoonmaken van oude emoties, niet alleen van dit leven, maar ook van andere levens die je hebt geleid.



We doen dit met het doel om je hogere essenties frequenter en steeds duidelijker aanwezig te laten zijn, zodat jij je leven kan leiden zoals je het voor jou bedoeld hebt én bedoelt.

We zullen samen werken met de oneindige ademhaling, alfa frequenties, chakra balanceren, DNA, de Hart Bloem, Lichtsteden in de 6e dimensie, de Violette Vlam en de energieën van je Hogere Zelf, Aarts Engelen en andere Meesters.

**Kom en ervaar én aanvaard je Meesterschap!**

*Hartegroet,  
Ricardo Kuster*

**Workshop ‘Terug naar je Meesterschap I’**  
zaterdag 9 september 2017  
van 9.30 tot 16.30uur • kosten € 95,- (incl. lunch)  
aanmelden: [info@aslese.nl](mailto:info@aslese.nl) of 06 1345 2965  
[www.aslese.nl](http://www.aslese.nl)